



Vakantie in Bodenmais

25 – 31 augustus 2017

Duitsland Beierse Woud

Landhaus Meine Auszeit
Bodenmais



Even voorstellen:



Willemijn Meyboom



Debbie Uenk



Willie Romein



Erik Blaauwikel



Andre van Dijk



Albert Wubs



Rein Hoenholt



Ria Hoebers



Gerrit Hiddink

***Vrijdag 25 augustus**

Vandaag gaat onze vakantie in het Beierse Woud dan echt beginnen. De weersvoorspelling is uitstekend voor de komende week in Zuid Duitsland.

Onze groep bestaat uit Willemijn, Debbie, Willie, Erik, Andre, Albert en begeleiders Ria, Rein en Gerrit.

Voor 8 uur vertrekken we al bij kantoor Tendens in Arnhem. Andre en Willie worden opgehaald bij Mc Donalds in Veenendaal. Na afscheid van familie en kennissen gaan we op weg voor de rit van 780 kilometer naar Bodenmais. Gelukkig hebben we niet veel last van files.



Rond 19:30 komen we aan bij het “Landhaus Meine Auszeit”, waar eigenaren Kim en Joost ons al staan op te wachten.

Wat een prachtige omgeving.

Eerst onze spullen uit de bus en dan naar een restaurant vlak in de buurt.

We hebben heerlijk gegeten (grote schnitzel of vis met frites, aardappels, salade en flensjes na). En natuurlijk een lekker drankje er bij.



Als we terug zijn gaan we de kamers inrichten. Willemijn en Debbie op 1 kamer beneden en ook Andre met Albert. Willie en Erik hebben een eigen kamer boven. We leren elkaar al wat beter kennen. We hebben een leuke groep met de nodige humor, zeker met het Drentse dialect (3 deelnemers uit Drenthe).

De 3 begeleiders worden al snel het Cocktail trio genoemd. Na een biertje, fris of een wijntje gaan we lekker naar bed.

Zaterdag 26 augustus “Grosse Arber”

We hebben lekker geslapen en doen het rustig aan. Het zonnetje schijnt al aardig, het belooft een mooie dag te worden.

Er staat een uitgebreid ontbijt voor ons klaar met broodjes, warme flensjes, en nog veel meer. Ook krijgen we een lunchpakket mee.

Om 11 uur vertrekken we naar de “Grosse Arber Berg”, dicht bij Tsjechische grens. Echt een schitterend gebied. Met de kabelbaan gaan we naar boven.



Albert en Erik zijn zelfs helemaal naar tot het topje van de berg boven gelopen. Beiden zijn terecht super trots dat dit gelukt is.

Op terras gebruiken we onze lunch en nemen we een drankje.



Bij ons mooie landhuishuis
nog lekker even relaxen.
En kaarten schrijven voor
familie, vrienden en
kennissen.



Elke avond gaan we uit eten, wat een luxe. Vanavond bij Brauerei Gasthof Ettl in Teisnach. Er zijn weinig gasten deze avond, we hebben buiten heerlijk gegeten. Vissalade, kip, vlees en lekker ijstoetje na.



De meesten van ons zijn erg muzikaal. Dus hebben we in ons huis een muziekavond. Allenmaal heerlijk zingen, met name Andre, Debbie en Erik met gitaarbegeleiding van Gerrit.

Rein laat zien dat hij trucks kent: nadat hij Erik heeft gehypnotiseerd kan hij hem zo maar optillen. Reactie van Erik op z'n Drents: "mo'j nog wiet vot".
Een heerlijk avond, we hebben allen enorm genoten.



Zondag 27 augustus “Waldwipfelweg”

Weer een heerlijk ontbijt. Daarna gaan we naar het park Waldwipfelweg in St. Englmar. We lopen over een hoog wandelpad langs de toppen van de bomen. Met een prachtig uitzicht en veel leerzame dingen over techniek en natuur. Zoals herkennen van dierenhuiden en vogelgeluiden. Op het terras nemen we natuurlijk een drankje.



Moppen worden doorlopend getapt, zoals die van Albert; Wanneer is het ijskoud;als de ijsberen met brandhoud gaan sjouwen.



We zijn net op tijd terug in ons huisje voor een onweersbui. Vandaag eten we heerlijk buiten bij een Bulgaars restaurant. In onze woonkamer luisteren we nog naar muziek onder het genot van een drankje.



Bulgaars restaurant



Maandag 28 augustus “Silberberg mijn en glasfabriek”

Na een super ontbijt gaan we voor een excursie naar de Silberberg mijnen in Bodenmais. Deze oude mijnen, met vele kilometers aan gangen, waren in bedrijf van ongeveer 1400 tot 1962. In de mijn is het fris, dus trui aan, jas er over en helm op. Diep onder de grond krijgen we een beeld hoe er vroeger in de mijn gewerkt werd. De lunch gebruiken we buiten bij de mijn.





Op de terugweg zien we iemand druk bezig met hout kloven. Alfred mag meehelpen en heeft even laten zien dat hij dat ook goed kan.



's Middags gaan we naar de Joska Glaswinkel. Zalen vol met schitterende dingen van glas. We mogen zelf glas blazen. Ook worden glazen gekocht met eigen naam er in gegraveerd. Debbie is er erg blij mee.

We eten weer buiten, nu bij het pizzarestaurant Zuccero in Bodenmais. Thuis nemen we nog een lekker drankje.



Joska glasfabriek en winkel





Pizza restaurant



*Dinsdag 29 augustus "Passau"

Nog steeds is het mooi zomerweer. Vandaag gaan we naar het prachtige stadje Passau.

Eerst maken we een boottocht op de Donau. Bij de wandeling door de stad kopen we natuurlijk ook een aantal souvenirs, zoals T-shirts (Andre) en een mooie tas (Willie). Passau heeft een prachtige kathedraal. Albert houdt er niet van om kerken te bezoeken, maar deze keer gaat hij toch mee.

Op een hoog gelegen terras hebben we schitterend uitzicht over de stad met de drie rivieren.





Vanavond eten we in het restaurant Waltini's Stadtl Het smaakt voortreffelijk. De eigenaar Walter is ook goochelaar. Hij geeft een prachtige show met onbegrijpelijke goocheltrucs en veel humor. Willie mag op het podium meehelpen als assistente, wat doet ze dat goed. Maar dan tovert Walter ineens onze autosleutels uit zijn hoed en geeft ze aan Albert. We begrijpen er niets van hoe dat kan. Gerrit had ze net nog in z'n zak. We komen wat laat in bed, maar het was absoluut de moeite waard.



**!!! onze autosleutels
zo maar uit de hoge
hoed getoverd !!!**

*Woensdag 30 augustus “uitstapje met de trein”

Vandaag gaan we uit met de lokale trein. Vanaf station Zwiesel rijden we met één overstap door de prachtige omgeving met bossen en riviertjes naar het eindpunt Viechtach. Daar gebruiken we onze lunch aan het water. Op de terugweg mag Erik zelfs even plaatsnemen op de plek van de machinist.



Terug in ons huis is er nog tijd om op het terras muziek te maken. Debbie en Willie vinden het heerlijk om hun verzoeknummers te zingen. Willemijn geniet volop. Wat hebben we muzikale deelnemers.



's Avonds eten we weer in het restaurant waar we vrijdag ook zijn geweest. Daarna wordt het tijd om de koffers al weer te pakken. Nog één keer een gezellige avond met elkaar in onze huiskamer. Als de vakantiediploma's met de nodige emoties worden uitgereikt blijkt hoe we al aan elkaar gehecht zijn. We zullen elkaar straks missen.



***Donderdag 31 augustus**

Helaas al weer de laatste dag van deze vakantie. Op tijd uit bed, we hebben nog een lange reis voor de boeg

Na het ontbijt gaan onze spullen in de bus, nemen we afscheid van Joost en Kim en vertrekken we. De reis verloopt voorspoedig op een paar files na.

Voor we grens met Nederland nemen we nog een heerlijke Duitse worst met brood.



Wat hebben we met z'n allen een fantastische vakantie gehad. Iedereen heeft er aan meegewerkt om er wat moois van te maken. De sfeer in de groep was uitstekend, we konden het heel goed met elkaar vinden. Het weer was ideaal en de accommodatie was super.

We hebben samen leuke dingen gedaan, veel gelachen en elke dag lekker gegeten. En natuurlijk genoten van de humor en van de uitstapjes die we samen gehad hebben.



We hopen elkaar zeker weer te zien op een volgende Tendens reis of bij het jaarfeest in Oosterbeek op 4 november 2017.

